

Aage Paybergs Vej

(Audebo / 1972)

'*Nulla regula sine exceptione*' er grundlaget for talemåden, der findes på næsten alle sprog. Altså også holbæksk, thi ----.

Aage Payberg er den eneste i kommunen, der har fået navngivet en vej efter sig, medens han levede (1894-1981). En ellers ufravigelig regel er, at veje kun opkaldes efter afdøde personer.

Ved kommunesammenlægningen 1970 foreslog en beboer på vejen Aa. P. som 'navngiver', da 'han havde boet der længst'.

Han var dog ikke den første, idet han havde købt huset ('*det skæve hus*') af 'Hans Peder og Sofie', da de flyttede i 'Graven' ved dæmningen.

Yderligere 'personlige' oplysninger ligger i stadsarkivet.

Ågerupvej

(Ågerup - Bredetved / 1972)

En af kommunens lange veje, der begynder ved Munkholmvej (Bredetved) i nord, forbi Tranebjerg/Ebberup Mose, gennem Arnakke for at ende i Ågerup (med skole og kirke, men uden kro) tæt ved kommunens sydgrænse. I dag fører en bro over motorvejen til Roskildevejens 55-km sten.

Her på denne del af Ågerupvej er placeret en 5. maj-mindesten med 'lærke, vers og armbind'. Efter lokal 'research' (som det jo hedder på nydansk) er stenen opstillet en gang i fortiden i veneration for befrielsen af Ågerup kommune. Dengang var den placeret mellem skole og kirke (på den tid en anden vejføring). I dag står den på et nydeligt slået – men intetsigende – græsareal (vedligeholdt af Holbæk kommune). Men venerationen fra dengang eksisterer ikke i dag. 60-årsdagen, hvor hele Danmark markerede det historiske øjeblik, gik denne sten forbi. Ikke en blomst. Ingen (lokale) påtog sig erindringens opgave – ej heller dagens kommunale fællesskab.

Den gamle 'kommune' er oprindeligt udskilt fra Tølløse kommune 1930.

Kirken er fra ca. 1140 og er 'udsmykket' med overdådige kalkmalerier, udført af en lokal

kunstner – Ågerupmaleren – der kun er kendt fra denne kirke.

Skolen er fra 1914 og udvidet 1964.

1175 Akætorp, 1370 Aghetorp. Oprindelig en *torp*-landsby, et udflyttersted. Endelsen *-torp* er med tiden ændret til *-rup*. Men hvem, der har lagt navn til stedet, må stå hen – eller vælges alt efter temperament. Forskellige kilder har forskellige mulige mandsnavne: Aghi, Aki, Åge m.fl. Altså *A's udflytterbebyggelse*. Ågerup mejeri, der lå på Roskildevej, var vel-drevet med en dygtig mejerist, der fik præmier for smørret. Mejeriet blev nedlagt i 1960'erne.

Som et kuriosum skal nævnes, at Ågerup gamle skole (fra 1742) lå i Bretved (Bredetved).

Åvangsvej

(Holbæk øst /)

Vang: se ordforklaring omkr. 'jorder'.